

John Kennis: All You Need Is Lust

(file date: original file date lost)

Ten Brink:

Goedenavond dames en heren. welkom bij alweer een aflevering van "all you need is lust", vanavond op locatie vanuit Amsterdam Noord. We hebben vanavond weer een grote hoeveelheid lust, lief en vooral leed voor u om u aan te ergeren.

Laten we beginnen. laat eens kijken. Ik heb hiervoor iemand uit het publiek nodig. Niet zomaar iemand.....is er iemand genaamd Jante Salverda in de zaal Jante Salverda? Waar zit je?

(Jante komt uit de zaal)

Jante:

(geeft hand) hallo, ik ben Jante

Ten Brink:

hallo, ik ben Robert.

Zeg Jante, waar kom jij vandaan?

Jante:

Hier uit Amsterdam

Ten Brink:

Nou, dat is mooi Jante. Zeg Jante ik heb in de virtuele all you need is lust caravan een video liggen met een boodschap voor jou.

Jante:

OH??

Ten Brink:

Zou je die samen met mij willen bekijken?

Jante:

Nou, tja, och, nou, vooruit dan maar

(beiden nemen plaats op een stoel voor een tafel, waarop de televisie staat)

Ten Brink:

Nou, welkom in onze virtuele lust-caravan

Zeg, Jante heb je enig idee van wie de video boodschap zou kunnen zijn?

Jante:

Nou, niet echt... misschien van m'n vriendje, maar ach, waarom zou die, bovendien houdt die niet zo van dit soort achterlijke programma's

Ten Brink:

Oh, denk jij daar ook zo over?

Jante:

Nee, ik houd wel van dit soort achterlijke programma's

Ten Brink:

Zullen we maar gaan kijken voor ons gesprek hopeloos uit de hand loopt?

Jante:

Nou, kom maar op!

(Ten Brink maakt drukbeweging op virtuele afstandsbediening, en John verschijnt met gladder kop en foute bril+ jasje achter de televisie)

John:

Hoi Jante! Het zal wel een hele verrassing voor je zijn om mij hier te zien. Hier had je toch niet op kunnen hopen! We kennen elkaar nu al een tijdje, en ik heb heus wel gezien dat je altijd met die speciale blik naar mij keek. Een blik die ik tot nu toe genegeerd heb. Je zult je nog goed de tijd herinneren dat we elkaar regelmatig in de trein ontmoetten. We hadden veel gesprekken, en jij haalde me over om je mijn laseropstelling in het Huygens te laten zien, waarna je mij zo ongeveer dwong om een avondje met je uit te gaan. Iets wat ik normaal niet zo graag doe met dames die ik niet zo goed ken. Maar ik moet zeggen dat het heeeel erg gezellig was die avond, nudge, nudge say no more, say no more (knipoog).

Het was ook tekenend voor jou smachten naar mij, dat je prompt besloot te gaan promoveren in hetzelfde vakgebied als ik.

Alhoewel het me nooit helemaal duidelijk is geworden waarom je dat in Amsterdam bent gaan doen.

Ik heb je toch meerdere malen verteld dat die van Grondelle werkelijk helemaal niets van fotosynthese begrijpt! Of is dat weer zo'n spelletje dat je met me speelt! En dan werk je ook nog met een Ti_sapphire laser, terwijl een echte kerel, zoals ik, natuurlijk een good old dye laser gebruikt. Ti-Sapphire lasers zijn wijven lasers, of voor nietjes! Toch heb ik het idee dat er tussen ons sprake is van "the right photochemistry". Dus daarom vraag ik je te stoppen met je spelletjes. Goed ik ben een arragante eikel, ik draag een fout jasje, een foute bril, en ik luister naar rare bandjes. Maar ik ben verder best wel OK weetje. Daarom wilde ik je vragen nu ik dr John ben of je misschien weer een keertje met me uit wil.....

(John's blik verwildert)

En dan wil ik een wilde nacht, zo'n nacht die je normaal alleen in films ziet. En dan ga je mee met me naar de VS, dan bouwen we daar ons liefdesnest. Oh jante zeg geen nee. ik kan niet leven zonder jou. Jij bent mijn laatste hoop, laat me niet in de steek. Ik ben de enige ware voor jou..

(John wordt aggressief en dreigt Jante aan te vallen)

waag het niet om nee te zeggen trut.. jullie vrouwen zijn ook allemaal hetzelfde.. me opwarmen, en dan een kouwe douche zeker. nou, ik laat het er niet bij zitten

(John wordt afgevoerd door twee personen (Rene en Erwin?))

Wat zit je daar nou te flirten met die Ten Brink he? Wacht maar tot ik later beroemd ben.... etc