

Lied voor Lucas op de melodie van :

Dáar komt over de bérgen
Lúcas aangeskiéd
Hij hóudt veel van vakántie
Wat je stéeds meer aan hem zít
Z'n wánngen weer wat brúiner
En bóller bovendien
't Wordt Wíllem Alexándér
Had ú dat ook ■ gezien?

In Fránkrijk moest hij spréken
(De) verrássing was compléet
Hij stóttterde en béefde
Wist níet meer wat hij déed
In Stánford ging het óók niet
Kwam níet aan spreken tóe
Bóxer vroeg hem stéeds weer
"Expláin me what you dó?"

REFREIN

Dáar in Buitenvéldert
Aan de úniversitéit
Werkt ónze Lucas Béeckman
NIET méer tot onze spíjt
Wat zúllen we hem míssen
We zij hem nu echt kwíjt
Hoe móet dat op de spórttag?
Héeft ie dan wel tíjd?
Voetbal, vólley, basketbállen
Zonder veel kabaal
* badmíntounen, schaken
Lucas kaaaaaaan het allemaal.

Bureáus mag hij verdélen
Als híj aanwezig ís
Een mán dus met ambitie
Die áltíjd bezig ís
Skíet hij niet dan méet hij
En rékent bovendien
Méet hij niet dan éet hij
Het ís aan hem te zién.

"Land van Maas en Waal"

Vólleybal is móeilijk
We kúnnen het niet góed
Lúcas zou ons tónen
Hóe het dan wel móet
(Hij)gebruikte rare térmen
Déed het niet goed vóór
Geen wédstrijd meer gewónnen
Het gíng gewoon zo dóor.

REFREIN

Drie dappere díkkertjes
Die gíngen in de strijd
Promovéndus en 2 húlpijes
In ál hun lijvigheíd
Hóoggeleerde oppónent
'k Snap góed wat u nu voélt
Maar 'k héb toch het idée dat ik
Niet snap wat u bedoélt

Lúcas is een jónge
Of ís hij nu een mán
Die sóms behoorlijk slím maar soms ook
Héel erg dom zijn kán
Dat móet gewoon zo blíjven
Het gá je verder góed
En áls je 't niet meer wéet
Dan zeggen wíj wel hoe 't móet

REFREIN