



# Olaf Larsen

## Barend en van Dorp

Frits Barend Raoul

Henk van Dorp Frank of Herbert

Boudewijn Buch Bas

Jan Mulder Rienk

dr Larsen Olaf

Luuk Luuk

Props:

proefschrift olaf

autobiografie

handschoenen

RNase vrije zone

Antwoordkaartjes

Frits: Goedenavond Dames en Heren, welkom bij Barend en van Dorp, de dagelijkse talkshow van RTL4. Vanavond nodigen we uit bij ons aan tafel: dr. Olaf Larsen, gepromoveerd biofysicus. Ook is Boudewijn Buch aanwezig die wederom enkele interessante boeken uit zijn collectie heeft meegenomen. En we hebben Luuk. En we hebben ook muziek: de Vakgroep Biofysica brengt hun meest recente nummer ten gehore.

Maar eerst het nieuws van de dag: dr Larsen wat is uw nieuws van de dag

drL: <Vrije invulling>

Boudewijn Buch: Mijn bericht komt uit de Echo: Nederlandse Promovendus op weg naar een medicijn tegen Aids. Homo-gemeenschap in staat van opwinding. In een recent radio-interview legt de promovendus Larsen uit hoe zijn onderzoeken aan het HIV virus een sprong voorwaarts betekenen op de weg naar een vaccin tegen AIDS. Dit ruikt gewoon naar een Nobelprijs! Nederland wordt weer eens op de kaart gezet!

Jan Mulder: Ja, vanochtend in de Volkskrant: Nederlands Biofysicus mogelijk betrokken bij Al Quaida Netwerk. De Verenigde staten hebben om uitlevering gevraagd van de Biofysicus O.L. Deze vertrok merkwaardigerwijs hals over kop uit Amerika vlak voor het instorten van de twin-towers. Tevens zou hij enveloppen hebben verstuurd met wit poeder dat bij nader onderzoek het HIV virus bleek te bevatten. GEWELDIG, zo'n man zet Nederland tenminste op de kaart!

Henk: De telegraaf van vandaag kopt met: Crisis in LPF mogelijk bedwongen door nieuwe leider. De fractie van de LPF heeft met vreugde kennis genomen van het voornemen van doctor O.F.A. Larsen om het roer van de op drift geraakte partij over te nemen. In een radio-interview zou doctor Larsen gezegd hebben: het is een hondenbaan, maar zo zou Pim het gewild hebben. So, I'm at your service! Kijk met zo'n man aan het roer kan Nederland het economische tij keren!

Frits: Dames en Heren, vandaag als speciale gast in dit programma, dr. Larsen, gepromoveerd biofysicus, de trots van de Nederlandse Natie mag ik wel zeggen.

Meneer Larsen, we beginnen met het vraag-en-antwoord spel: U mag de volgende vragen alleen met ja of nee beantwoorden, of met één van de twee gegeven keuzes.

drL: OK

Frits: Is het waar dat u de streak camera eigenhandig vernield heeft?

drL: <Vrij invullen>

Henk: Is het waar dat uw DNA onderzoek met name uw eigen DNA betrof?

drL: <Vrij invullen>

Frits: Vindt u dat Naomi Helle al veel eerder had moeten opstappen?

drL: <Vrij invullen>

Henk: Is het waar dat u een kat heeft die Garfield heet?

drL: <Vrij invullen>

Frits: Beweegt DNA?

drL: <Vrij invullen>

Henk: Is het DNA van een mens ingewikkelder dan dat van een pissebed?

drL: <Vrij invullen>

Frits: Beweegt het DNA van een mens sneller dan dat van een pissebed?

drL: <Vrij invullen>

Henk: Voelt u zich als doctor nu verheven boven de gewone man uit Amsterdam Noord?

drL: <Vrij invullen>

Frits: Gelooft u werkelijk in het kinetische model op blz 54 van uw proefschrift?

drL: <Vrij invullen>

Henk: Bent u nooit bang geweest dat uw preparaten vervuild waren door de etensresten die uw collega's in het lab achterlieten?

drL: <Vrij invullen>

Frits: NewYork of Amsterdam?

drL: <Vrij invullen>

Henk: Buitenveldert of Amsterdam Noord?

drL: <Vrij invullen>

Frits: Johnny of Anita?

drL: <Vrij invullen>

Henk: Heeft u op kosten van de Vakgroep zonnebrandolie gekocht voor tijdens uw UV experimenten?

drL: <Vrij invullen>

Frits: Kan DNA als electriciteitssnoer gebruikt worden?

drL: <Vrij invullen>

Henk: Kan een electriciteitsnoer als DNA gebruikt worden?

drL: <Vrij invullen>

Frits: Witte Kerst of Caribische kust?

drL: <Vrij invullen>

Henk: Biofysica laboratorium of Ground Zero?

drL: <Vrij invullen>

Frits: Zweedse Kok of oosterse wok?

drL: <Vrij invullen>

Henk: Pump-probe of Streak?

drL: <Vrij invullen>

Frits: Fluit in uw oren of fluit in uw mond?

drL: <Vrij invullen>

Henk: Boudewijn Buch of Mick Jagger?

drL: <vrij invullen>

Frits: Barend of van Dorp?

drL: <Vrij invullen>

Henk: Vond u deze ondervraging geneuzel?

Frits: Doctor Larsen, gepromoveerd biofysicus, onderzoeker op het gebied van DNA, HIV en bio-electronica. Een fenomeen, dat inmiddels uitgegroeid tot een persoon waarvan onze staatsveiligheid afhangt. Daarom heeft de Rijksvoorlichtingsdienst, in samenspraak met de BVD besloten dat onze overige vragen voor vanavond van tevoren doorgelicht en beantwoord moesten worden. Hier heeft u dus de kaartjes met de te geven antwoorden. <geeft kaartjes>. Tevens behoedt het u voor het geven van al te domme antwoorden.

Ten eerste, mag ik u vragen: wat heeft u daar voor u liggen?

drL: Oh dat, dat is mijn Rnase-vrije zone.

Frits: heeft u die altijd bij u?

drL: Tja eigenlijk ga ik nooit ergens heen zonder mijn Rnase vrije zone.

Frits: Wat is dat dan, een Rnase vrije zone?

drL: Nouja, dat is een zone, eh, waarin zich geen Rnase bevindt.

Frits: Laat ik het anders vragen: Wat is Rnase?

drL: Nouja, dat is een substantie die bijna overal om ons heen voorkomt....., behalve in mijn Rnase vrije zone.

Henk: Er is ons een verhaal ter ore gekomen over een vuilnisbak die ooit in uw Rnase vrije zone geplaatst zou zijn.

drL: Ja, dat klopt

Henk: En als ik u goed begrijp is een gemiddelde vuilnisbak niet Rnase-vrij...

drL: Dat heeft u goed begrepen.

Jan: Wat heeft u toen gedaan?

drL: Nou, ik wil niet in details treden, maar ik kan u wel vertellen dat de verantwoordelijke schoonmaker direct is overgeplaatst naar ons HIV proefdier-onderzoeks centrum, en dat hij ons nu interessante resultaten oplevert.

Jan: Mag ik wat vragen: U heeft dus jarenlang onderzoek gedaan; wat moet ik me daarbij voorstellen, werkt u dan continu als een bezetene? Heeft u toen überhaupt tijd gehad voor een privéleven? Had u bijvoorbeeld een vriendin?

drL: Het is hard werken, maar ik heb enige tijd wel een vriendin gehad, ja...

Jan: Zweedse?

drL: Alleen een beetje onder haar armen.

Frits: dr. Larsen, wat vindt u van de vaste boekenprijs?

drL: Nou eigenlijk heel vervelend, vooral als je een boek cadeau doet is het veel prettiger als je het prijsje gewoon kunt verwijderen.

Luuk: Waarom heb ik eigenlijk helemaal geen tekst?

Henk: Luuk dit is je eerste optreden in een promotie-sketch, dan begin je als figurant!

Jan: Tja ik wil er toch nog even op terugkomen, want die wetenschap komt altijd zo kil op mij over, die apparaten in donkere laboratoria. DNA en HIV, er wordt over gesproken alsof ze niets meer met seks te maken hebben. Waar is de passie van de wetenschapper. Ik wil de verhalen horen van congressen in verre oorden met mysterieuze wulpse inheemse dames, over wat er werkelijk plaatsvindt tijdens nachtelijke meetsessies in het duister van het laboratorium, dat soort verhalen.

drL: Beste Jan, als je daar echt meer over wilt weten, dat moet je misschien mijn promotor eens uitnodigen hier aan de tafel

Frits: Is het waar dat u het roer van de LPF gaat overnemen

drL: Nou Frits ik kan je vertellen, als er één ding is dat Pim NIET gewild had, dan was het dat wel.

Henk: Boze tongen beweren dat u in het laboratorium een ware brokkenpiloot was. Dat weinig apparatuur bestand was tegen uw aanwezigheid, en dat het een wonder is dat u überhaupt nog metingen hebt kunnen voltooien.

drL: Ach, Henk die verhalen zijn zwaar overtrokken. Zolang ik niet te dicht in de buurt van de apparatuur kwam hield die het best wel een tijdje uit. En ach, het betrof kleinigheidjes, UV lampje van een paar duizend Euro, een koud kamertje, een streakcameraatje van een paar ton. Die bedragen betekenen niets in de wetenschap. Kijk ik was natuurlijk wel op zoek naar een vaccin tegen AIDS, daar moet je iets voor over hebben.

Henk: Vanavond ook aan tafel Boudewijn Buch, bekend van reisprogrammas en rijstcommercials. Zeg Boudewijn, schuift dat nou nog wat, opdraven in een rijstcommercial?

BB: Nou, gelukkig genoeg om zelf niet dagelijks van die lassie-shit te hoeven eten, kijk maar....(knijpt in z'n wangen en strijkt over buik). Ik ben trouwens van de week van de rijst naar de couscous reclame overgestapt

Henk: En Boudewijn, wat heb je vanavond voor ons meegenomen.

BB: Nou Henk, ik heb uit mijn persoonlijke bibliotheek wat boekjes meegenomen van onze speciale gast.  
(met handschoentjes) Dit is echt heel erg bijzonder, en waarom is dit echt heel bijzonder, dit is een origineel exemplaar van het proefschrift van dr. Larsen. En waarom is dit zo bijzonder dit is een eerste druk, en het is de enige eerste druk die ooit op een veiling te koop is aangeboden. En dit is dus zeg maar een van de pronkstukjes van mijn collectie.

Frits: En wat betaal je nu voor zo'n boekje

BB: Nou een hoop geld

Jan: Kom op Boudewijn, laten we elkaar geen mietje noemen, wat moet zo'n boekje kosten?

BB: Nou laten we zeggen dat je voor dat geld een leuke streak camera kunt kopen.

Henk: Hoeveel rijst moet je daarvoor verkopen?

Jan: Maar wat staat er nou in dat boekje?

BB: Nouja het is eigenlijk een nogal saaie verslaglegging van de experimentele resultaten van dr.Larsen. Het enige persoonlijke dat we terugvinden is de foto van de auteur om de omslag. Op de voorkant, als de camera dat kan laten zien, is die foto nog verstopt achter een één of ander vaag kleuren-plaatje. Dit suggereert een zekere mate van bescheidenheid, echter als we het boekje omdraaien dat zien we de foto levensgroot op de voorgrond. Dit getuigt van een zodanige vorm van megalomanie dat het u niet zal verbazen dat dr. Larsen zelf geruime tijd in globale analyse is geweest. De foto verklaart bovendien waarom dr. Larsen met name zo veelvuldig voor de RADIO werd uitgenodigd. Hij heeft daar echt een hoofd voor.

Frits: maar veel meer over de persoon van dr. Larsen vertelt dit boekje ons dus niet.

BB: Nee, maar gelukkig is dit niet het enige boekje van dr. Larsen dat ik in mijn collectie heb. Ik heb hier namelijk een heel bijzonder boekje, maar dit is dan ook echt heel bijzonder: Dit is de autobiografie van dr. Larsen. En hierin komt hij met zulke ontboezemingen dat hij ze slechts onder een pseudoniem aan het papier durfde toe te vertrouwen. Kijk maar: "Mijnleven als lab-rat", door O. Liflaf  
Hierin verhaalt hij over de persoonlijke ontberingen die hij zich heeft moeten doorstaan voor zijn onderzoek.  
Zo vertelt hij in dit boek vrij openhartig over zijn oren probleem.

Jan: Oren probleem, wat voor een orenprobleem.

BB: Nou, tijdens een van zijn experimenten heeft dr Larsen zich in een van zijn onhandige buien geprikt met een injectienaald waarin zich wat DNA materiaal bevond.

Jan: Ja, en toen?

BB: Sinds die dag heeft dr. Larsen last van oortjes die op zijn rug groeien. Ze moeten regelmatig operatief verwijderd worden.

Jan: hebben alle wetenschappers last van dit soort rare problemen?

BB: Zou het niet weten. Wel vertelt dr Larsen hoe hij maandenlang geen vast voedsel kon eten.

Jan: Ook een medisch probleempje?

BB: Nee, zuiver en alleen omdat de trillingen die het eten van vast voedsel veroorzaakt de gevoelige metingen kon verstoren. Laat me voorlezen: "week 6, de vlaflippen komen mijn neus uit, maar ik moet het nog twee weken volhouden".

Kijk, had doctor larsen de overheerlijke rijstepap van Lassie gegeten in plaats van de vlaflippen, dan waren deze metingen een waar genot geweest.

Jan: Is dat alles, of staan er nog wat meer spannende dingen in die autobiografie? Het lijkt me dat het eten van vlaflippen en het groeien van oortjes nou niet echt een reden is tot het gebruiken van een pseudoniem.

BB: Nou Jan, er staat zeker nog wel meer in dit boekje. Dr Larsen, O.Liflaf, doet een aardig boekje open over de malafiede praktijken in de wetenschap. Als je het leest: de bouwfraude is er kinderspel bij.

Jan: Wat voor zaken moet ik dan aan denken?

BB: Nou, Jan hij vertelt bijvoorbeeld uitvoerig over een van de opponenten tijdens de verdediging van zijn proefschrift, ene Thomas Gustaffson.

Jan: Tommy Gustafson! De schaatser! Een prachtige sportman, geweldig hoe die man af kon zien, een echte stayer! Ik herinner me nog de keer dat hij het wereldrecord op de 10 km verbrijzelde, en deze afstand als eerste binnen het kwartier reed: fantastisch.

BB: Ja, een fantastisch sportman, dat wel, maar zo'n man geeft natuurlijk de ballen verstand van biofysica. Zo'n promotie blijkt gewoon een farce te zijn: Het is net een kamerplaats van de LPF: Als je maar genoeg betaalt kan iedereen het krijgen!

Jan: OK, maar corruptie is overal, staan er niet nog wat smeuiigere dingen in, je weet wel wat ik bedoel Boudewijn....

BB: Ja Jan, dit boekje is echt wat voor jou, want dr. Larsen onthult in zijn boek hoe wetenschappers wereldwijd een imago van saaiheid en zakelijkheid ophouden, om intussen van gemeenschapgeld de bloemetjes buiten te zetten. Dr. Larsen verhaalt bijvoorbeeld van een terugkerend evenement waarbij onder het mom van een wetenschappelijke cursus een ski oord in Zweden wordt bezocht door wetenschappers uit heel de wereld, en waar dagenlang gefeest en geskied wordt. De meest prestigieuze koks van heel Zweden werden aange trokken om enorme decadente feestbanketten aan te leggen. Meisjes van plezier uit heeft scandinavie werden met busladingen tegelijk naar het skioord getransporteerd. En als iedereen zo moe was van het feesten en in slaap viel of z'n kater uitsliep, dan werd er voor de vorm af en toe een wetenschappelijk lezing gebrald.

Jan: Nou, ik kan me voorstellen dat de wetenschappelijke wereld niet echt blij was met dit soort ontboezemingen.

BB: Ja, Jan dat heb je heel erg goed begrepen. En dat is waarom dit boekje zo ontzettend bijzonder en zeldzaam maakt: De wetenschappelijke gemeenschap heeft de volledige oplage opgekocht, op een centrale plek bij elkaar gebracht, en onder het toeziend oog van minstens 25 Nobelprijswinnaars verbrand. Als door een wonder heeft dit exemplaar het overleefd, al kun je wel zien dat de vlammen er vat op hebben gehad, en via een anonieme tipgever ben ik in staat gesteld dit boekje te kopen.

Frits: Bedankt voor deze uiteenzetting Boudewijn. Onze tijd zit erop, ik wil graag de gasten bedanken, mijnheer Larsen, Boudewijn, voor de komst naar de studio. En aan u dames en heren: tot morgen!

(Frits, Henk, en Jan lopen "naar buiten en praten nog even na

Napraten buiten:

Henk: En wat vonden jullie nou van die Larsen?

Jan: Aardige man hoor, maar als dit het soort mensen is dat zich bezighoudt met het ontwikkelen van een medicijn tegen AIDS overweeg ik toch weer serieus om aan veilige seks te doen.

bla,bla,bla